

PAASWAKE – 4 APRIL 2026 – MARIAKERK
GENESIS 2,4-7; EXODUS 17, 1-7 EN Matteus 28, 1-10

VERKONDIGING EN PAASCHARTER

Vrouwen spelen een hoofdrol en zijn belangrijk op die eerste dag van de week, zo meldt het evangelie. Zij zijn de enigen die, na wat er op Goede Vrijdag is gebeurd, Jezus niet uit het oog willen verliezen. Zij vertikken het zelf te slapen en als een dode te leven. Zij blijven aan Hem denken en gaan daarom, langs de grens van nacht en dag, op weg. Ze gaan weliswaar naar het graf, maar toch: ze staan op en gaan op weg. 'Zoek en je zult vinden', had hij ooit zelf gezegd en ook al weten ze niet goed waar ze nu gaan zoeken, en wat ze dus willen vinden, ze gaan op weg om te zoeken en te vinden. Ze zoeken zijn verborgenheid: 'Waar is Hij nu? Waar ben je? Waar kan ik jou zien?'

Pasen vraagt dat ook wij op weg gaan. Pasen vraagt dat wij opstaan tegen al wat mensen kwaad doet en onnodig verdriet. Pasen vraagt dat wij opstaan uit de verlamdende idee dat geloven uit de tijd is en dat samen kerk-zijn voorbij is. Pasen vraagt dat we opstaan en fier en trots zingen over licht dat ons aanstoot in de morgen.

Geloof in opstanding en geloof dat je ook zelf tot die opstanding kunt komen. Ga ermee aan de slag om in veel situaties nu vandaag al op te staan. Dat is praktisch geloof en dat geloof willen wij op deze bijzondere avond proclameren

PAASPROCLAMATIE.....

PASEN 2026

Nu de dagen zichtbaar lengen
vieren we Pasen:
Het grote feest van de hoop

2026

Willem Alexander en Maxima ons koningspaar.
Leo, bisschop van Rome, onze Paus.
Gerard de Korte, bisschop van 's – Hertogenbosch.
Frank van Roermund, overste van Berne.
Rob Jetten, onze regeringsleider.
Fleur Gräper, burgermoeder van onze stad.

2026

Toenemende angst houdt ons bezig,
Voor oorlogen en oorlogsdreiging,
Voor tirannen, vol van zichzelf,
Voor toekomst van de aarde.

2026

In felle debatten laten we ons horen,
met weinig oog voor veelkleurigheid om ons heen.

Zwart – wit denken tekent veel dagelijks leven.
Verwoeste steden en vluchtelingenkampen kleuren grijs.
Moed ontbreekt om onrecht aan te klagen,
om bescherming te bieden tegen giftige reacties.

2026

Een complexe wereld daagt ons uit:
de één zijn gelijk maakt nog geen ongelijk van de ander.
Telkens opnieuw worden we gezonden:
overal te zaaien om een open houding
hoop te laten leven voor die na ons komen
onrecht aan te klagen
omzien naar elkaar

2026

Pasen vieren:
Niet terug naar wat was
maar lopen richting wat kan worden en zijn.
Feest vieren met de opstanding uit alle ellende
Hij zegt ons dat een nieuwe wereld kan.
Aan ons het leven en van God de toekomst.

=====
April 2026 - Norbertijnenparochie Tilburg – Noord, De Schans 122,