

- evangelie van de intocht in Jerusalem: Matteüs 21,1-11
- brief van Paulus aan de christenen in Filippi: Filippenzen 2,6-11
- psalm 22: God mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
- evangelie: het lijdensverhaal van Jezus volgens Matteüs 27,11-54

Zusters en broeders,

Het zijn indrukwekkende lezingen die we gehoord hebben. Jezus' intocht in Jerusalem, met vreugdevolle Hosanna's. En even later in het lijdensverhaal de diepste eenzaamheid 'God mijn God waarom hebt U mij verlaten?' Hoeveel mensen zijn er niet in onze dagen die deze woorden bidden, schreeuwen en huilen?

In de brief die we hoorden van de apostel Paulus *) beschrijft hij heel treffend, wat Jezus ten diepste heeft gedaán:

Christus Jezus had de gestalte van God, Hij was gelijk aan God,
maar daar heeft Hij zich niet op laten voorstaan.

Hij heeft zichzelf *ontledigd*,

en de gestalte aangenomen van een slaaf, een dienaar.

Hij werd mens

en als mens is hij gehoorzaam geworden tot de dood,
de meest afschrikwekkende dood, aan een kruis.

Zo schetst Paulus de afdaling van Jezus, van de Allerhoogste tot het allerlaagste.
Dat is Jezus' leven, en zijn lijdensverhaal.

Een kernwoord daarbij is *ontlediging*: Jezus heeft zichzelf *ontledigd*.

Wat is dat?

Letterlijk: Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Leeg van eigen belangen, van eigen wensen, belangrijk willen zijn, gezien willen worden, leeg van alle ikkigheid.

Jezus was leeg van 'ego'. Hij heeft zijn ego afgelegd, radicaal en totaal. En juist daarin werd Hij volledig (vol-ledig!) zichzelf: de mens, de veelgeliefde Zoon van God.

Vol-ledig: als iemand zich zo ontledigt, zo 'leeg' wordt, dán kan die mens gevuld worden, 'vol' worden van iets anders. Dan is er alle ruimte, ruimte die kan worden ingenomen door God. Mensen die vol worden van Gods Geest gaan andere mensen zien, en wat die nodig hebben.

Van de Allerhoogste daalde Jezus af naar het allerlaagste.

En dan zegt Paulus:

Daarom heeft God Hem hoog verheven
en een naam gegeven boven alle namen,

opdat iedere knie zich zou buigen
en iedere mens zou belijden: Jezus Christus is de Heer!

Dat mogen wij doen: onze knie buigen voor Hem, Hem belijden in woord en daad.
Amen.

*) Filippenzen 2,6-11:

Christus Jezus,
die bestond in de gestalte van God,
heeft zich niet willen vastklampen aan het gelijk-zijn aan God,
maar Hij heeft zichzelf ontledigd
en de gestalte van een slaaf aangenomen;
Hij is aan de mensen gelijk geworden.
En toen Hij uiterlijk als mens verscheen,
heeft Hij zich vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood,
en wel tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam verleend die boven elke naam uitgaat,
opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen
in de hemel, op aarde en onder de aarde,
en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader:
Jezus Christus is de Heer.

Ine Bertens