

zondag 4 januari 2026
openbaring van de Heer/ Driekoningen
jesaja 60, 1-6 en Matteus 2, 1-12

VERKONDIGING

Ik denk dat nagenoeg iedereen het wel met me eens zal zijn als ik zeg dat wij mensen zoekers zijn. Wij blijven ons leven lang zoeken. Maar wie of wat zoeken we eigenlijk ? De meeste mensen zullen bij het stellen van zo'n vraag reageren met of een woordeloos schouderophalen. Soms krijg je ook een voorzichtig uitgesproken antwoord in de richting van: Geluk, een beetje vrede, een goede gezondheid. Het ligt er ook aan waar je de vraag stelt. Vandaag de dag zo'n vraag stellen in Soedan bijvoorbeeld dan zou het wel eens een heel ander antwoord kunnen zijn: 'Voldoende eten', 'een dak boven ons hoofd', 'geen oorlog meer' of doodgewoon 'rust'. Als het er op aan komt zijn we allemaal rusteloze zoekers naar geluk. En waar is geluk te vinden ?

Je zou kunnen zeggen dat we overal naar geluk zoeken maar dat we vergeten gewoon te zoeken bij onszelf of in ontmoeting met mensen.

Deze zondag wordt 'Openbaring van de Heer' genoemd. Maar wat betekent dat eigenlijk. Heeft het niet te maken met ineens iets inzien, wat niet voor mogelijk werd gehouden. Er wordt iets openbaar, er komt iets aan het licht, er wordt iets duidelijk dat verborgen lag. Zo verging het zeker ook de wijzen uit het oosten.

Het is alsof Matteus vandaag tegen zijn Joodse lezers zegt: 'Kijk eens wat die vreemdelingen er voor over hebben om de Messias te vinden, terwijl onze priesters en Schriftgeleerden geen voet verzetten. En dan te bedenken dat zij weten wat er in de Schriften staat, terwijl die wijzen uit het oosten geen flauw idee hebben van Mozes en de profeten.' Met andere woorden: het is niet genoeg dat je de bijbel in huis hebt, dat je van Bethlehem weet en dat je anderen de weg wijst. Je moet zelf in beweging komen.

Dat laatste doen de wijzen uit het Oosten. Wij kunnen bij hen denken aan alle mensen van wie we vinden dat ze van verre komen: moslims, Boeddhisten en hindoes, Maar ook jongeren en ouderen dichtbij, die we met een onhandig woord soms 'randkerkelijken' noemen en van wie we zeggen dat ze het geloof hebben losgelaten. Er zijn inderdaad veel mensen die weinig van het geloof afweten. Dat is jammer, want het helpt enorm wanneer je weet wat je gelooft. Hebben ze Christus en het geloof ook losgelaten ? Wie zal het zeggen ? Vaak doen ze veel wat Christus vraagt.

'Drie wijzen met Wierook kwamen er van verre'. Inderdaad, ze komen van ver, maar vinden het kind. God zorgt er blijkbaar voor dat elke mens, van welke Godsdienst of cultuur ook, genoeg licht krijgt om het doel van zijn levensreis te bereiken. Hij stuurt ieder mens op pad met een ster, een spirituele tomtom, het licht van het verstand, de richtingwijzer van het geweten, het kompas van het hart, een moderne AI maar dan gewetensvol.

Bij de wijzen denken we aan eerbiedwaardige mannen met grijze baarden die hoog gezeten op hun dromedarissen de woestijnen doorkruisen

Na hun lange pelgrimstocht kwamen ze niet in een paleis, maar in een stal, niet bij een koningskind, maar bij een pasgeboren kind van ontheemden. In de ontmoeting met het pasgeboren kind, breekt God door hun onzekerheid heen. God breekt bij de wijzen door hun duisternis heen en komt aan het licht. Heel anders is het dan ze hadden verwacht.

Wie of wat zoeken wij ? Zijn we op zoek naar God ? Niet de God die mij geleerd is, maar die ik bemerk in mensen om me heen, erfahrbaar in een lief woord, een hand op mijn schouder. Ik ben op zoek naar geluk. Maar ik denk dat ik meestal naar geluk zoek op de verkeerde plek.

Wie of wat zoeken Wij ? Iets wat je van iemand hoort, wat je van hem of haar helemaal niet had verwacht. Iets dat verborgen was, dat aan het licht komt.

Wie of wat zoeken wij ? Als je met aandacht leeft hoor je meer bij mensen om je heen, zie je meer in mensen om je heen. Wie met aandacht naar het landschap kijkt staat open en ziet meer dan je met het blote oog ziet. Openbaring is meer horen, meer zien dan je echt hoort en ziet. Komt dan niet de goedheid van de mens aan het licht. En is het niet zo dat de bijbelse mens in ons dan zou kunnen zeggen: 'God komt aan het licht'.

De drie Wijzen gingen op weg en vertrouwden onvoorwaardelijk op het licht aan de Hemel. Wij zoeken, net als de drie wijzen, onze weg in het leven. Mag onze weg ons tot vreugde zijn en wegen openen van geluk en vrede. In die zin wens ik u toe een goed begaanbare levensweg in dit net begonnen jaar 2026 .

Pastor Denis Hendrickx o.praem.