

**Zondag 18 januari 2026: 2<sup>e</sup> zondag door het jaar**  
**Start week van gebed voor de eenheid**  
**Jesaja 49, 3.5-6 en Johannes 1, 29 – 34**

VERKONDIGING

Alle vier de evangelisten beginnen hun evangelie met te vertellen over die Johannes. Hij moet op hen blijkbaar veel indruk hebben gemaakt. Sommigen vinden hem een halve gare die de lachlust opwekt, maar velen vinden hem een man met een visie en gaandeweg wordt hun duidelijk dat hij de weg voor een ander wil bereiden, dat hij hun ogen en hun harten wil openen voor iemand die na hem komt, Jezus. Zelf heeft hij er ook een tijd over gedaan om helder te krijgen of Jezus nu wel degene is die ze moesten verwachten.

Jezus krijgt van Johannes namen die hem op een treffende wijze typeren, zoals bijvoorbeeld 'Lam'. En ik denk dat niemand er van uitgaat dat dit als letterlijk bedoeld wordt. In die naam klinkt voor Johannes waarschijnlijk nadrukkelijk mee de kwetsbaarheid en machteloosheid die hij bij Jezus ervaart. Deze vergelijking zou ook kunnen betekenen dat 'Lam' staat voor een schaap dat met de bel om de nek de kudde voorgaat naar nieuwe weidegronden, de zogeheten belhamel. Trouwens het is helemaal niet nieuw om dieren als beeld te gebruiken om iets uit te drukken van de kwaliteit van een persoon of van een volk. Denk maar aan de 'Nederlandse Leeuw' of 'De Duitse Adelaar'.

En hiermee houdt de zoektocht van Johannes nog niet op. Nee, hij zoekt welke naam hij die Jezus nog meer kan geven opdat de mensen Jezus nog beter leren kennen, begrijpen en verstaan. Daarom bijvoorbeeld 'Zoon van God'. Voor Johannes is Jezus de zoon van de Liefde, de 'Zoon van God'. "Hij is precies zoals zijn vader", vindt Johannes. Johannes vindt dat Jesaja heb op een geweldige manier heeft uitgetekend daar waar hij aangeeft dat deze knecht aangesteld is om een licht te zijn voor de volken en om bevrijding te brengen over heel de aarde.

Het net geopende nieuwe jaar 2026 is nu toch al weer 18 dagen oud. Zoals Johannes zijn wij ook op zoek, hoe we zoals we hoorden in de eerste lezing licht voor iedereen en alles kunnen zijn. Als we ons in dit jaar dan proberen te oriënteren op dat spoor van Jezus, dan worden wij misschien ook een beetje als hij. Wie weet groeien ook wij dan als mensen van liefde. Het is te hopen dat we in deze geest spoorzoekers blijven en het spoor niet bijster raken.

Het evangeliëgedeelte van deze dag is het begin van de beroemde Bergrede: het levensprogramma van Jezus. Misschien kunnen en mogen we ook zeggen: zijn levensvisie. En - om in de sfeer van deze dagen te blijven, de start van de week van gebed voor de eenheid – zou dat gegeven van eenheid ook wel eens een centraal gegeven kunnen zijn van die levensvisie. Eenheid is immers geen mooi idee voor later, maar een opdracht van God aan ons allemaal. Jezus heeft ons geroepen om in eenheid te leven, ondanks onze verschillen. Die eenheid is gebaseerd op zijn liefde. De hele bijbel spreekt over eenheid, over hoe mooi het is als mensen in eenheid samenleven. We lezen waarschuwingen tegen verdeeldheid en benadrukt wordt het belang van geduld en vergeving. Jezus zelf bidt dat zijn volgelingen één zullen zijn, zoals Hij en de vader één zijn. De apostelen gaan verder in die geest. In de brieven van hen staat immers geschreven dat we allemaal verschillende gaven hebben, maar samen een lichaam in Christus vormen. Zo ontstaat een beeld van de kerk waarin ieders unieke bijdrage waardevol is in Gods missie en zijn kerk. Dit mag een aansporing voor ons zijn om ons niet op onderlinge verschillen te richten, maar op de gezamenlijke roeping die Christus ons geeft. En laten we wel zijn: echte eenheid betekent niet dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Het gaat er om dat we samen leven vanuit dezelfde kern van ons geloof.

Wanneer we verder lezen in het evangelie van Johannes, die zijn getuigenis ziet als een uitwerking van de titel Lam Gods, dan zien we Jezus optreden als een geweldloze dienaar. Van de andere kant geeft Hij niet zomaar toe, gaat hij niet aan de kant en laat Hij niet over zich lopen. De inzet van Johannes is dat Jezus' zending als dienaar consequenties heeft. Wie op geweldloze wijze werkt aan gerechtigheid, recht doet aan iedereen, wie dan ook, zal stevige kritiek ontmoeten. Vooral zal hij of zij tegenwerking ondervinden van hen die het moeten hebben van macht die steunt op geweld.

Indachtig het thema van deze bijzondere week worden we vandaag uitgenodigd om onze roeping tot eenheid serieus te nemen. Laten we elkaar bemoedigen, onze gaven delen en samen getuigen omtrent: één van Geest onderweg in de wereld.

Pastor Denis Hendrickx o.praem.