

Er was eens... een klas van een basisschool uitgenodigd om in een kerk te komen kijken naar de kerststal. De kinderen stonden bij de kerststal en de pastor deed zijn best om alles te laten zien. Nu waren er veel islamitische kinderen bij en hún aandacht werd getrokken naar het grote kruis dat daar hing, met daarop een zielige man. Ze vroegen aan hun leerkracht: "Juf, waarom hangt die meneer daar?" Ik weet niet of die juf of de pastor daar een antwoord op konden geven. Maar de onbevangen vraag van die kinderen laat zien hoe vreemd het is voor een buitenstaander: dat wij, christenen, samenkomen rond een kruis met daaraan een halfnaakte, gewonde, lijdende man, een gruwelijk beeld eigenlijk... En in de katholieke traditie wordt dat vaak ook nog eens heel indringend uitgebeeld. Bij protestanten hangt er geen beeld aan het kruis.

Vandaag horen we het evangelie over die man aan het kruis, bij gelegenheid van het feest van Christus Koning. Je zou denken: die man is mislukt, zelfs aan het kruis wordt hij bespot en daar eindigt zijn leven. Einde verhaal. En dié man noemen wij koning?! Een machteloze koning.

We zien in onze wereld op vele plaatsen juist een hang naar máchtige koningen, machtige leiders. Veel volken kiezen leiders die zich niets van anderen aantrekken en die grote groepen mensen de indruk geven dat ze zich ook niets van anderen hoeven aan te trekken en zichzelf tegen anderen moeten beschermen. 'Dan hebben ze in Afrika maar een beetje meer honger, dan hebben wij het beter', zei zo'n leider laatst. 'America first', éérst wij, - ook zo'n uitspraak. En daarom worden met talloze razzia's migranten opgepakt, mensen zonder verblijfspapieren, maar die wel al jarenlang een bijdrage leveren aan de economie en samenleving in de Verenigde Staten. De Amerikaanse bisschoppen hebben onlangs scherp geprotesteerd tegen deze praktijken.

Wat is dan koningschap in de Bijbel?

De eerste lezing laat iets zien van de bijbelse kijk op koningschap: David wordt gezalfd tot koning, want God heeft hem verzekerd:

*Jij zult mijn volk Israël hoeden,
jij bent het die over Israël zult heersen.*

Hoeden en *heersen* in één adem genoemd. Heersen heeft hier de kwaliteit van hoeden, behoeden, beschermen; ook wel vertaald als herderen, de kudde weiden. In de Bijbel heeft een koning de taken en de kwaliteiten van een herder en hij doet dat

in opdracht van God. De koning is geen absoluut heerser, maar houdt zich aan de voorschriften van God. Uiteindelijk is God de échte koning.

En wat is koningschap bij Jezus?

Aan het kruis hangt boven hem het opschrift: 'Dit is de koning der Joden'. Spottend bedoeld wellicht. Maar: "Mijn koningschap is niet van deze wereld", zei Jezus toen hij voor Pilatus stond (Joh.18,36). Jezus' koningschap staat in de traditie van de bijbelse koningen, hij is een dienende koning, een herder.

Omstanders dagen hem uit: als je de Messias bent, als je de koning van de Joden bent..., red dan jezelf!

"Waarom hangt die meneer daar?"

Omdat hij *niet* zichzelf heeft gered ten koste van anderen. Hij wilde juist anderen redden. Zijn naam is Jezus, dat betekent Redder. Met die naam wordt hij aangesproken door die ene misdadiger aan het kruis naast hem. Die had het begrepen: "Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt." Hij hangt daar, hier – vooraan in de kerk, midden in de gemeenschap – om ons eraan te herinneren, dat "*het Koninkrijk van Christus niet de criteria volgt van deze wereld. Zijn maatstaf is de liefde, de toewijding, de inzet voor de behoeftigen naar lichaam en ziel.*" (Paus Benedictus, Christus Koning 2008)

En Jezus belooft die vertrouwvolle misdadiger: "Vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs".

Vandaag nog, actueel, hier en nu, altijd, - mogen wij ons toevertrouwen aan Gods koninkrijk, aan dat paradijs. We mogen weten: we leven in Gods nabijheid. We leven, we *zijn*, in de ruimte van Gods koningschap, God die ons leidt als een herderlijke koning.

Leven in de ruimte van Gods koningschap. En niet wij alleen, maar ál onze medemensen.. leven in de ruimte van Gods koningschap. Samen. En dat betekent iets!

Laten we het even stil maken.

Ine Bertens