

VIERINGEN MAART

| | | | |
|----------|----------|-------|--|
| Zondag | 2 maart | 10.30 | Carnavalsviering Denis Hendrickx m.m.v. de Buntstekers |
| Dinsdag | 4 maart | 14.30 | eucharistieviering in de kapel van Peerke Donders. |
| Woensdag | 5 maart | 19.00 | gebedsviering Aswoensdag kapel Mariakerk (ingang via parkeerplaats) |
| Zondag | 9 maart | 10.30 | W&C viering Wouter Derks m.m.v. Cantiqua |
| Zondag | 16 maart | 10.30 | eucharistieviering Denis Hendrickx m.m.v. Stella Vocalis |
| Zondag | 23 maart | 10.30 | W&C viering Wouter Derks m.m.v. vrijwilligerskoor |
| Zondag | 30 maart | 10.30 | eucharistieviering Jan Joosten en Harrie v.d. Berg m.m.v. Stella Vocalis |

CARNAVALSVIERING MARIAKERK ZONDAG 2 MAART 10.30 uur

Naar goede traditie zal op carnavalszondag 2 maart weer een heuse carnavalsviering worden gehouden in de Mariakerk (De Schans 121 – Tilburg – Noord). De viering begint om 10.30 uur.

Met als motto 'Zummedèdamadoen' wordt er aangesloten bij het stedelijke thema van carnaval 2025. De inhoud van het motto is een uitspraak welke je tegen elkaar zegt om in te gaan op het idee van de ander. Want een goed idee is het altijd waard om te doen ! Het motto vormt dan ook de inspiratiebron voor de eucharistieviering van deze carnavalszondag.

Feestorkest 'De Buntstekers' zorgt voor de muzikale ondersteuning. Voorganger tijdens de viering is pastor Denis Hendrickx.

Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom en natuurlijk geldt dat enige carnavalsuitrusting wel op prijs wordt gesteld.



WOENSDAG 5 MAART ASWOENSDAG 19.00 uur

Na het meerdaagse feest van carnaval begint op woensdag 5 maart de Veertigdagen tijd. Op deze dag van aswoensdag een speciale gebedsviering om 19.00 uur in de Norbertuskapel. Voorganger Pastor Denis Hendrickx. Tijdens deze viering zal ook het askruisje worden uitgereikt. U kunt de ingang gebruiken van de kapel aan de zijde van de parkeerplaats.

'POETSGROEP' VOOR DE MARIAKERK

Van tijd tot tijd is het nodig dat de stofzuiger ter hand genomen wordt en het meubilair wordt gestoft. Dat geldt in ieder gebouw en dus ook in de Mariakerk. We zouden graag een groep

willen vormen van vrouwen en mannen die 1 x in de twee maanden op zaterdagochtend of maandagochtend met elkaar dit poetswerk zouden willen verzorgen.

Met de Poolse gemeenschap is afgesproken dat zij deze klus ook eenmaal in de twee maanden zullen verzorgen en van parochiezijde zou dan die andere maand gedaan kunnen worden.

Het gaat dus om 6 ochtenden in het jaar.

We hopen dat we een groepje van vrijwilligers kunnen samenstellen om deze klus te verzorgen. En uiteraard zal er voor koffie-thee worden gezorgd.

Meldt U aan op het parochiesecretariaat : 4550663 (op werkdagen tussen 09.00 – 12.30 uur) of stuur een mailbericht: info@norbertijnenparochiehq.nl

Heel veel dank en vele handen maken het werk licht.

PELGRIMS VAN HOOP

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dit jaar is 'Pelgrims van Hoop. Voor meer informatie over het jubeljaar verwijzen wij u graag naar de website [Jubeljaar 2025 - Rooms-Katholieke Kerk Nederland](https://www.kerk.nl/jubeljaar2025)

In het jubeljaar is er elke maand een gebedsintentie. In de maand maart is het een gebed voor gezinnen in crisis.

Laten we bidden dat gebroken gezinnen genezing vinden door vergeving en elkaar herontdekken, zelfs in hun verschillen.

In onze eigen parochie willen we ook aandacht schenken aan het jubeljaar. We starten daarmee in de vastentijd op zondag 9 maart a.s. Tijdens de vasten zal wekelijks na de preek de hymne Pelgrims van Hoop worden gezongen. Hieronder alvast de tekst en muziek zodat we straks allen dit uitbundig kunnen meezingen.

PELGRIMS VAN HOOP

Refrein



Vlam van lief-de, hoop die ons doet le-ven, hoor ons lied, een lof-zang uit ons hart.



Gij, de bron van vred' en eeu-wig le-ven, laat ons vei-lig voort-gaan aan uw hand.



1. Al - le lan - den, vol - ke - ren en ta - len
2. Goe - de God, ge - dul - dig, vol er - bar - men,
3. On - ze o - gen zien de nieu - we mor - gen.



die in nacht en dui - ter - nis ver - dwa - len,
toon uw trouw aan klei - nen en aan ar - men.
Gij komt na - der, houdt U niet ver - bor - gen,



zien een licht: uw Woord komt hen be - zoe - ken.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieu - we aar - de.
zendt ons uit: 'Ver - kon - digt al - ler - we - gen:



Wie ge - bro - ken is, mag uw Zoon ont - moe - ten. Vlam van
Zend uw A - dem, God, laat ons niet ver - har - den.
Ik ben God - met - u. Ga, ont - vang mijn ze - gen!