

Overweging: 3e zondag door het jaar C - 26 januari 2025

Op het moment, dat een regeringsleider, een koning of koningin aantreedt, geeft deze persoon vaak een verklaring uit. Dat behelst dan een visie, een route voor de komende periode. Ook in een troonrede of state of the Union wordt teruggekeken en vooruit gekeken. Dat staat dan allemaal op een stel papieren documenten, die er vorstelijk uitzien. We zijn erop gespist, wat de eerste woorden zijn van zo'n leider. Dat bleek ook wel bij het aantreden van mijnheer Trump, die de hele wereld rond gingen.

Vandaag geen persoon uit 2025. We zijn 2000 terug in de tijd en treffen een perikoop uit de BIJBEL. Daar staat in het Evangelie, dat Jesus de boekrol van de Profeet Jesaja opent. Die leefde rond 740 vóór Christus. Het is een belangrijk document voor het Joodse Volk. Die tekst luidt als volgt:

de geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht; om alle treurende te troosten,

Jesaja zegt dit tot zijn land- en geloofsgenoten bij zijn zending door JHWH als profeet. Welnu Jesus opent de Boekrol bij dit fragment (BIJBEL) en we kunnen er uit opmaken, dat Hij zich deze woorden van Jesaja eigen maakt. Hij ontvouwt hier zijn eigen zending. Zijn visie op zijn taak als Messias, als gezondene van God, die Hij zijn Vader noemt.

Jesus spreekt in de synagoge van Nazareth, dat het Schriftwoord van Jesaja thans in vervulling is gegaan. En wij mogen aannemen, dat Hij doelt op zichzelf. Dat wordt Hem door zijn dorpsgenoten niet in dank afgenomen, maar dat horen we op een volgende zondag.

Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid.

In bijna identieke woorden van Jesaja spreekt hij zo zijn zending uit.

Het is het programma, dat ook de leerlingen van Johannes de Doper te horen krijgen op hun vraag wie Jesus is (Lc. 7, 22) de boodschap die Lucas de toehoorders en ons wil overbrengen is er een van heil, van genade, van vrijheid en genezing.

In een van de eerste openbare optredens ontvouwt Jesus zijn richtlijnen voor de toekomst. Over wat Hij zou willen en belangrijk vindt. De toehoorders zijn benieuwd. Gaat Hij iets nieuws beginnen? Opmerkelijk is dan dat Jesus heel oude, bekende en voor de Joden vertrouwde woorden voorleest. (BIJBEL). Woorden van iemand, die begeistert en bezielde is en die iets wil doen aan de situatie binnen zijn toenmalige wereld. En die missie kent een heel concrete doelgroep: namelijk degenen, die in de wereld aan het kortste eind trekken, de meest achtergestelden, de kwetsbaren, zoveel mensen die tot dan toe kansloos zijn gebleven. Daar moet Jesaja op af, daar wil Jesus van Nazareth op af. De armen, die geen cent te makken hebben, degenen die gevangenen zitten in een soort slavenbestaan van onrecht, de blinden: zij die geen perspectief, geen toekomstblik hebben. En de onderdrukten, die slachtoffer zijn van machtswellust en uitbuiting. De woorden van Jesus zijn als een droom voor die mensen: dat zij een menswaardig bestaan zullen krijgen. Hij gaat het doen: herstel van ongelijkheid. Blijft het bij een droom....?

Nee, zegt Jesus....het blijft niet bij een droom....het gaat vandaag...bij Mij beginnen! Ik ga aan het werk, Geen uitvluchten meer, knoop het in jullie oren....de armsten, de verschoppelingen...krijgen nieuwe kansen...er is sprake van bevrijding en heil. Goed Nieuws....een Blijde Boodschap, hier staat het zwart op wit (BIJBEL). De man uit Nazareth voelt zich letterlijk geroepen om iets te doen, om door het vuur te gaan voor de kansarmen. Voor hen wil Hij HOOP en toekomst zijn.

Jesus zegt: het gaat bij Mij beginnen....Ik ga aan het werk. Maar dan aan ons allemaal de vraag, hoe gaan wij anno 2025 om met de achtergestelden, degenen die de dupe zijn van macht, armoede, uitbuiting? Zijn zij een sluitpost op een begroting? Die vraag kunnen we natuurlijk neerleggen bij de verantwoordelijken in de politiek

en dan komen we (zie het Journaal van donderdag) uit bij de gedupeerden van de Belastingdienst en van de gaswinning in Groningen. Dat is heel concreet en schrijnend ! Maar als parochianen van HQ staan we wat aan de kant. Tenzij wijzelf of anderen in HQ e.a. slachtoffer zijn. En wat doen we dan ? Kunnen en willen wij helpen ? Er zijn gelukkig in Tilburg veel initiatieven en instanties, die de mensen in armoede en achterstand bijstaan. En ook onder ons is menigeen vrijwilliger, die zich voor hen inzetten. Dat is concreet. Want de Blijde Boodschap van Jesus is nog steeds actueel. Heel actueel is de preek door Mgr. Budde, die als bisschop de dienst leidde bij de inauguratie van president Trump in de kathedraal. Zij richtte zich rechtstreeks tot hem vanuit het Evangelie en de proclamatie van Jesus. Zij vroeg hem : *“ have mercy...toon genade “; wees barmhartig, wees begaan bij de immigranten. Zij zijn geen criminelen: zij betalen belasting, zij gaan naar de Kerk, naar de Synagoge, de Moskee. Wij zijn immers allemaal vreemdeling.*

Deze oproep recht uit het hart is precies wat overeenkomt met de tekst van Jesaja en de levenshouding van Christus. Kerk-zijn betekent immers, dat wij ons verbinden met zijn zending en visie. Daarbij helpt ons de eerste lezing van Paulus, waarbij wij allemaal deel hebben aan de zending, ieder op zijn/haar eigen wijze, als leden van 1 lichaam. Allemaal verschillend, maar wel elkaar aanvullend. Zo staan we sterk en kunnen we de woorden van Jesus omzetten in daden.

Jahwe, heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht; om alle treurende te troosten.

Ik besluit met een initiatief, dat ik las in het Brabants Dagblad. Personeel van PI Vught bestelt voortaan koffie in gebarentaal. Een lekkere cappuccino of latte americano bereidt ze met liefde. Zij werkt als barista in het bedrijfsrestaurant van de gevangenis in Vught. En niet zomaar als barista, maar een **gebaarista**....Nelly is namelijk doof. De gevangenisdirecteur legt uit, dat hij gedetineerden aan een baan wil helpen, als ze weer buiten de poort staan. Maar dan kun je natuurlijk niet zelf achterblijven en willen we werk aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Nelly. Een koffiebar is een leuke en laagdrempelige manier om banen te creëren voor doven en slechthorenden, die vaak moeite hebben met het vinden van werk. De 37 jarige Nelly is van oorsprong Peruaanse en

4

woont inmiddels 7 jaar in NL en is doof. Ze wilde graag werken, maar een baan vinden was lastig. Ik wil laten zien, dat ik gelijkwaardig ben aan horende mensen, heb een werken de echtgenoot en wil ook thuis mijn bijdrage leveren. Zij heeft via een organisatie de opleiding tot barista gevolgd en bereidt nu de meest uiteenlopende koffie voor de 1200 medewerkers. Ze maakt leuke dingen mee. Sommigen pikken de gebaren snel op, anderen minder snel. Soms drukken ze op het beeldscherm en denken dan dat de koffie vanzelf wordt bereid. Of ze proberen met hun koffie in de hand met gebaren nog iets te vertellen en zitten dan helemaal onder de koffie. De directeur vindt het belangrijk, dat niemand uitvalt en iedereen kan meedoen in de maatschappij is ook iets wat we nastreven voor onze gevangenen. Wij willen hen niet aan de kant schuiven, maar mee laten doen en samen de maatschappij op een veilige manier beter maken. Volgens Nelly heerst er tevredenheid. Niet alleen vanwege de lekkere koffie, maar omdat medewerkers op een andere, leuke manier met elkaar in contact komen. Ze helpen elkaar met het bestellen van de koffie en dat leidt tot gesprekken. In elkaar investeren en iets voor elkaar betekenen. Nelly is dik tevreden; ze geniet van de complimenten en zegt: *‘ ik word weer gezien ‘*

Zomaar een voorbeeld dicht bij huis. Maar wel in de lijn van het Evangelie. Op deze en andere manieren staan we in de zending van Jesus Christus, die de Boekrol opende (BIJBEL). En nu zijn wij aan zet. Laten we in Godsnaam als ledematen van 1 Lichaam doorgaan op zijn weg.

Amen.

diaken Jan Joosten