

Mooi Meegenomen



Norbertijnenparochie[®]
Heikant/Quirijnstok

Taakverdeling pastoraal team

Per 1 september kent het pastorale team van onze norbertijnenparochie een vernieuwde samenstelling. Met elkaar dragen de pastores de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in onze parochie. Binnen het team geldt een onderlinge taakverdeling zodat bekend is wie als eerst aanspreekbare persoon geldt voor een bepaald onderdeel. En natuurlijk zijn er onderdelen waar nagenoeg iedereen bij betrokken is zoals dagelijks pastoraat en voorgaan in de liturgie. In hoofdlijnen komt de verdeling op het volgende neer:

- Denis Hendrickx o.praem. Hij is de pastor–teamleider en stelt zich als 75+’er voor een deel van zijn tijd beschikbaar voor het parochiepastoraat. Hij vormt de verbinding van het team met het parochiebestuur. Hij is als zodanig benoemd door de bisschop van 's-Hertogenbosch. Hij vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap van Heikant-Quirijnstok ook naar buiten. Hij houdt zich vooral bezig met communicatie en publiciteit en verder met liturgie (o.a. sacramenten) en dagelijks pastoraat. Het heiligdom van Peerke Donders en het Ronde Tafelhuis genieten ook zijn speciale aandacht.
- Wouter Derks heeft een dienstverband van 32 uur per week. Hij legt zich vooral toe op sacramentenvoorbereiding van doop, eerste communie, vormsel en huwelijk. Daarnaast verzorgt hij de diaconale poot binnen het pastoraat in samenwerking met de bezoekgroep en hij heeft daarbinnen speciale aandacht voor activiteiten rond advent, vasten, vredesweek en actuele situaties.
- Sonja v.d. Dries is de parochiecoördinator. Zij heeft een dienstverband van 8 uur per week. Zij verricht veel ondersteunend werk voor zowel het dagelijks pastoraat als het parochiebestuur.



Rogier van der Weyden, *De zeven sacramenten*

In dit nummer

Taakverdeling pastoraal team	1
Pastorale: 'Verbondenheid'	2
Robert Peeters, nieuw lid van ons parochiebestuur	2
Halloween, de Dag van de Doden	3
Divali: lichtjesticht in de wijk	4
Viering van Allerzielen en stille tocht	4
Requiemconcert in abdij Koningshoeven	4
De elfde van de elfde: de naamdag van Sint Maarten	5
Vieringen in de komende periode	6
Van de bestuurstafel	6
Nieuws van Zonnebloemafdeling Heikant-Quirijnstok	6
De oorsprong en betekenis van advent	7
Over norbertijnen: hun leven en werk	7
Adventsactie voor 'Tira Mi Su'	8
Zie, ik maak alles nieuw – adventsretraite	8
Nieuws uit het Ronde Tafelhuis	9
Laten we erover praten!	9
Pausbezoek in Brussel: een verslag	10
Ga eropuit!	11
Alle registers open	12
Foto's/afbeeldingen	12

Deze drie personen vormen het kernteam van onze parochie. Daarnaast kan gerekend worden op assistentie van Ine Bertens, Jan Joosten en Gerard Damen voor de weekendliturgie. Eveline Sitskoorn is pastoraal actief in zorgcentrum De Heikant. Ine en Jan zijn ook beschikbaar voor het verzorgen van afscheidsvieringen na overlijden. Het kernteam komt in principe wekelijks op de woensdagmorgen bij elkaar. Iedere 6 à 8 weken vindt overleg plaats van het kernteam met de vaste assistenten.

Denis Hendrickx o.praem., leider pastoraal team

Pastorale: ‘Verbondenheid’

De blaadjes vallen weer, het najaar is in aantocht. Met het verzetten van zomertijd naar wintertijd breken de maanden weer aan dat het laat licht is en vroeg donker. Een periode waarin mensen zich verheugen op de feestdagen en gezellig samenzijn in familiekring. Een tijd ook waarin het gemis van dierbaren en eenzaamheid zich extra laten voelen. Bij het ‘vallen van het blad’ ligt neerslachtigheid op de loer.

Als geloofsgemeenschap hebben we elkaar en onze omgeving wat te bieden om deze donkere tijd door te komen. Van oudsher hebben mensen festiviteiten georganiseerd om het donker te verdrijven en het licht weer dichterbij te brengen. Onze christelijke cultuur heeft het Licht een naam gegeven: Jezus Christus als ‘lichtbrenger’ bij uitstek. In deze periode vieren we de feesten van andere lichtdragers: Franciscus van Assisi en Martinus van Tours. De symboliek van het licht, het delen met elkaar, blijft in hen doorklinken.

Wat de kerk betreft moet ik in deze tijd van het jaar denken aan het bijbelse symbool van de *herberg*. Bijbelse taal biedt de mogelijkheid om een diepere laag van geloofsbeleving te raken. De theoloog Jan Hendriks heeft het beeld van de *herberg* voor de kerk geïntroduceerd. De herberg was door de geschiedenis heen de plek waar mensen onderweg even tot rust en op krachten konden komen om gesterkt weer verder te gaan. De kerk als herberg roept bij Hendriks het beeld op van een kerk die open en gastvrij is. Een kerk die niet naar binnen gericht is en mensen niet probeert binnen te houden.

Een *herberg-kerk* is juist naar buiten gericht. Zij wil mensen laven en voeden, zodat zij hun eigen weg kunnen vervolgen. De herberg biedt gasten de kans hun verhaal te vertellen en naar dat van anderen te luisteren. Ze brengt gezelligheid, rust en ontspanning, maar biedt ook de mogelijkheid voor beraad om samen in actie te komen. Het is een kerk die een aloud beeld van leiding oproept: ambtsdragers als dienaars. Meer associaties komen op: in een herberg worden rantsoenen gedeeld en zoeken verkleumden een plek dicht bij het vuur.

Het onderkomen is minder prominent; de christengemeente zelf staat centraal. Het woord ‘christenen’ betekent behalve volgelingen van Christus ook ‘mensen van de weg’. De kerk



mag een halteplaats zijn op onze weg als parochiegemeenschap. Het leert ons om voortdurend onderweg te blijven. Bij onze zorgen over het onderhouden van het gebouw mogen we ons blijven realiseren: het gaat om de mensen, die steeds weer op een nieuwe manier hun geloof gestalte geven. Neemt niet weg dat we dan natuurlijk wel mogen genieten van onze pleisterplaats. Ik wens u voor de donkere dagen veel warmte toe.

Gerard Damen

Robert Peeters, nieuw lid van ons parochiebestuur

Mijn naam is Robert Peeters en ik ben verheugd om me aan jullie voor te stellen als nieuw lid van het bestuur van onze parochie. Ik heb mijn jeugd in deze buurt doorgebracht en weet wat deze kerk voor de gemeenschap betekent. Met een achtergrond in systeemverbeteringen, kijk ik ernaar uit om mijn vaardigheden en ervaring in te zetten om te onderzoeken hoe we onze kerk kunnen vernieuwen en moderniseren. Ik geloof dat we nieuwe manieren kunnen vinden om met elkaar in contact te komen en het voortbestaan van de kerk te waarborgen.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben enthousiast om bij te dragen aan een bloeiende toekomst voor onze kerk. Ik kijk ernaar uit om samen verbeteringen door te voeren en inspirerende projecten te realiseren.

Robert Peeters



Halloween, de Dag van de Doden

Halloween is vandaag de dag bovenal een seculiere en ja zelfs vercommercialiseerde aangelegenheid, die draait om snoep, kostuums en 'trick-or-treaten', maar de feestdag vindt zijn oorsprong in Samhain, een jaarlijks Keltisch heidens feest, dat meer dan 1200 jaar geleden door de vroege katholieke kerk werd gekerstend. Waar komt dit feest vandaan, dat in de VS op 31 oktober breed gevierd wordt? En wat is de relatie met de christelijke vieringen van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november en met de Mexicaanse Dag van de Doden op 31 oktober?

De jaarlijkse New York Halloween Parade in Greenwich Village, Manhattan, is de grootste Halloweenparade ter wereld, met jaarlijks miljoenen toeschouwers. Naar verwachting gaven de Amerikanen in 2023 \$ 12,2 miljard uit aan Halloween. Dat was een stijging van meer dan anderhalf miljard ten opzichte van de \$ 10,6 in 2022. Van dit bedrag werd bijna \$ 4 miljard uitgegeven aan huisdecoraties, een stijging ten opzichte van \$ 2,7 miljard in 2019. Ook in Nederland groeit onder invloed van de commercie de populariteit van dit feest, met name onder jongeren en kinderen.



Zijn uw kinderen en kleinkinderen ook al besmet met het Halloween-virus? Herkent u de gelijkenis van het uitsnijden van een pompoen, een veelvoorkomend gebruik met Halloween, met wat we in sommige delen van Vlaanderen en Nederland zagen en nog zien tijdens het vieren van Sint-Maarten? Kinderen trekken in lampionnenoptochten langs huizen en door straten en bedelen om snoep en lekkernijen. Vroeger waren door de kinderen zelfgemaakte lantaarns vervaardigd uit uitgeholde bieten.



In de Keltisch rituelen die de oorsprong zijn van Halloween had het uithollen van de pompoenen een religieuze betekenis. De pompoenlantaarn bootste de magische kracht na van de zon in de uitgeholde groente, die symbolisch de oogst vertegenwoordigde. Ook ontstond het gebruik van 'trick-or-treating' om zo stukjes van de oogst te delen met de geesten die op de avond van Halloween buiten ronddwaalden, en zo te voorkomen dat zij destructieve dingen met de oogst zouden doen.

Halloween ontstond uit de viering van Samhain, het Keltisch nieuwjaar dat begon bij zonsondergang aan het eind van de herfstoogst. Het jaar verliep vervolgens doorheen de

duisternis van winter en vroege voorjaar tot aan de helderheid van het zomerse groeiseizoen, eindigend in de oogst. Twee grote feestdagen verdeelden het Keltisch jaar: Beltane, dat plaatsvond op 30 april en 1 mei, en Samhain, dat plaatsvond van 31 oktober tot en met 2 november. Kelten geloofden dat ze hun oogsten moesten veiligstellen en verzamelen met Samhain, "zodat ze niet beschadigd zou worden door de kwade of ondeugende geesten die op de eerste avond van de donkere helft van het jaar konden terugkeren. Symbolen van geoogst voedsel moesten aan geesten worden aangeboden om ze te sussen."

Het belang van deze pre-christelijke gebruiken voor het leven van mensen is aan de vroege katholieke kerk niet ontgaan. Paus Gregorius de Grote (590-604) adviseerde een missionaris die naar Engeland ging, dat hij in plaats van te proberen de religieuze gebruiken van niet-christelijke volkeren af te schaffen, ze eenvoudigweg moest plaatsen in een christelijk religieus perspectief. Twee eeuwen later, in de negende eeuw wees de Katholieke Kerk 1 november aan als Allerheiligen. De avond van Samhain, 31 oktober, of Allerheiligenavond werd de avond voordat de heiligen werden vereerd. Die naam veranderde uiteindelijk in Halloween. Het werd de tijd waarop christenen de bovennatuurlijke symboliek en de rituelen van Samhain konden omzetten in griezelig plezier. Eeuwen later werden de Halloweengebruiken naar de Verenigde Staten gebracht door immigranten uit Ierland, Schotland en andere oude thuislanden van de Kelten.

De Dag van de Doden (el Día de los Muertos) is niet, zoals vaak wordt gedacht, een Mexicaanse versie van Halloween, hoewel de twee feestdagen de datum en een reeks tradities delen, waaronder kostuums en optochten. Op de Dag van de Doden gelooft men dat de grens tussen de geestenwereld en de echte wereld vervaagt. Gedurende deze korte periode ontwakken de zielen van de doden en keren terug naar de levende wereld om te feesten, te drinken, te dansen en muziek te spelen met hun geliefden. Op hun beurt behandelen de levende familieleden de overledene als een eregast tijdens hun vieringen en laten ze de favoriete gerechten en andere offers voor de overledene achter op graven of op huisaltaren die in hun woningen zijn gebouwd, en die versierd zijn met kaarsen, felle goudsbloemen en rode hanenkammen naast voedsel zoals stapels tortilla's en fruit. Het feest wordt elk jaar gevierd van 31 oktober tot 2 november. Volgens de traditie worden de poorten van de hemel op 31 oktober om middernacht geopend en kunnen de geesten zich bij hun families voegen.

Hans Happel



Divali: lichtjesticht in de wijk

Divali wordt wereldwijd op 1 november gevierd is een van de belangrijkste feesten van de hindoes, die oorspronkelijk in Noord-India woonden. Vanuit India is Divali overgekomen naar andere delen van de wereld. Het woord 'dipavali' ('een rij lampjes') komt uit het Sanskriet. De feestelijke verlichting is dan ook het symbool voor dit feest. Hoewel Divali een combinatie van verschillende feesten en herdenkingen is, staat hierbij toch één thema centraal: de overwinning van het licht op de duisternis, van het goed op het kwaad, van de kennis op de onwetendheid, van recht, waarheid en orde op onrecht, onwaarheid en chaos, van welvaart en voorspoed op armoede en werkloosheid.

Divali wordt meestal in huiselijke kring, in mandirs (tempels) of op bedevaartplaatsen gevierd. Er wordt een *puja* (religieuze dienst) verricht ter ere van de godin Lakshmi. Die wordt met bloemen, mantra's (heilige teksten), aarti (lichtbeschijning), zoete spijzen en vuuroffers vereerd.

Viering van Allerzielen en stille tocht

Tegenwoordig lijkt het soms alsof de dood niet (meer) bestaat. Er wordt zelden meer over gesproken. Als er stil wordt gestaan bij de dood, dan het liefst niet te lang. 'Dat heeft geen zin. Daar word je toch alleen maar verdrietig van' kunnen mensen zeggen. 'Het is beter om je op andere dingen te richten'. Het liefst zo snel mogelijk.

Als christenen geloven we dat stilstaan bij de dood en de doden wel degelijk zin heeft. We geloven dat het zin heeft om stil te staan bij hoe onze overleden naasten ons hebben geraakt in ons leven. En hoe ze ons nog steeds blijven raken in al wat we doen en al wat we zijn, tot over de grenzen van de dood. En we geloven in een God voor wie de dood niet het einde is. Een God die zegt: 'Ik ben er en ik zal er altijd zijn'. Een God die een blijvende relatie met ieder van ons aangaat en zowel voor de levenden als de doden zorgt.

Met Allerzielen gedenken we onze dierbare doden in een speciale viering. We staan stil bij waar we dankbaar zijn voor wat was en treuren ook om wat niet meer is. Die viering vindt plaats op vrijdag 1 november, Allerheiligen en Allerzielen in één. Met mooie liederen (m.m.v. koor Cantiqua) en teksten gedenken en eren we onze lieve doden en we bidden om Gods liefde en troost voor hen die iemand moeten missen. Ieder is hier welkom, ieder die een naam van een dierbare gestorvene in het hart meedraagt, ieder die wil meeleven met hen die rouwen. De families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een dierbare worden in het bijzonder uitgenodigd; zij ontvangen hierover een brief.

Requiemconcert in abdij Koningshoeven

Ad Parnassum brengt op **3 november** een speciaal programma rondom de première van Jan-Peter de Graaff's *Effugium* (2024). Solisten Elisabeth Hetherington (sopraan), Lotte Betts-Dean (mezzosopraan), slagwerker Konstantyn Napolov en blazers van het Brabant Chamber Orchestra verlenen hun medewerking. Als een rode draad door het concertprogramma loopt de indrukwekkende *Mis* (1944-1948) van Igor Stravinsky voor gemengd koor en dubbel blaaskwintet. Het programma volgt de structuur van de dodenliturgie volledig. Zo klinken er ook enkele delen uit het Psalmenrequiem (2005) van Daan Manneke en ander passend werk van Stravinsky en De Graaff (zijn Monument uit 2011). De locatie is de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Eindhoveneweg 3 5056 RP Berkel-Enschot. Aanvang van het concert is 15.00 uur. Kaarten à € 27,50 zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop via de website van het koor Concerten | Kamerkoor Ad Parnassum.



De Stichting Shree Ganesh organiseert op donderdag 31 oktober een lichtjesticht door de wijk. Iedereen is welkom om aan te sluiten en mee te vieren! Dit is het programma:

18.00-18.30	Inloop bij het Ronde Tafelhuis
18.30-19.30	Betoverende Divali-optocht
19.30-20.00	Rustpauze
20.00-22.00	Luistermuziek met een hapje & drankje
22.00	Afsluiting van het Divali-festival

Samen staan we stil. We zingen, bidden, steken een lichtje aan en zijn elkaar nabij. We delen in ons verdriet. We troosten en we worden getroost. Aan het einde van de viering gaan we met stille trom voorop en met een lichtje in de hand in een stille tocht naar de begraafplaats van onze parochie. U bent uitgenodigd om mee te doen, om mee te leven met hen die het nodig hebben. Allerzielen vieren we samen! U bent dus ook van harte welkom op vrijdag 1 november, 19.30 uur, in de Mariakerk.

Wouter Derks, *pastoraal werker*
(namens voorbereidingsgroep Allerzielenviering)



De elfde van de elfde: de naamdag van Sint Maarten

In onze vaste rubriek waarin wij een heilige bespreken, wiens naamdag valt binnen de periode van de lopende editie, besteden we deze keer aandacht aan Sint Maarten.

Martinus was de derde bisschop van Tours en bekeerde zich op jonge leeftijd tot het Christendom. Toen hij soldaat was in het Romeinse leger en gestationeerd in Gallië (het huidige Frankrijk), had hij een visioen. Op een dag naderde hij tot de poorten van de stad Amiens en kwam oog in oog te staan met een schaars in vossen geklede bedelaar. Impulsief sneed Martinus zijn militaire mantel doormidden om die met de man te delen. Die nacht droomde hij dat Jezus de helft van de mantel droeg die hij had weggegeven. De droom bevestigde Martinus in zijn vroomheid, en hij werd op 18-jarige leeftijd gedoopt.



Nadat hij de militaire dienst verliet, werd hij leerling van Hilarius van Poitiers en stichtte het klooster van Ligugé. Dat werd een centrum van evangelisatie van de landstreek rond Poitiers, en ontwikkelde zich tot de oudste Benedictijner abdij van West-Europa. In 371 werd Martinus tot bisschop gewijd. In die functie gaf hij vol enthousiasme opdracht om heidense tempels, altaren en sculpturen te vernietigen. In een legendarisch geval stemden heidenen ermee in hun heilige pijnboom te vellen, als Martinus recht op zijn pad zou durven staan. Hij deed dat. De boom miste hem op wonderbaarlijke wijze. Martinus introduceerde een parochiesysteem in zijn bisdom. Eens per jaar bezocht hij elk van zijn parochies, te voet, per ezel of per boot en bleef kloostergemeenschappen opzetten. Martinus stierf op 8 november in 397.

De populariteit van Sint-Maarten kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan zijn adoptie door opeenvolgende koningshuizen van Frankrijk. Clovis, de eerste koning der Franken, beloofde zijn christelijke vrouw Clotilde dat hij zich zou laten dopen als hij de vijandige Alemannen zou verslaan. Zijn overwinning schreef hij toe aan de tussenkomst van Sint-Maarten. De enorme populariteit van Saint Martin in Frankrijk

aan het eind van de negentiende eeuw, was gerelateerd aan zijn promotie tot militaire heilige tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Na het smadelijk verlies tegen Duitsland werd de Derde Republiek in Frankrijk uitgeroepen. Parijs werd geëvacueerd vanwege de oprukkende vijand. Tours werd de voorlopige hoofdstad en Saint Martin werd de beschermheilige van de natie tegen de Duitse dreiging.

Sint Maarten is vanaf het einde van de 4e eeuw, gedurende de middeleeuwen en daarna in een groot deel van West-Europa prominent aanwezig. Allereerst was dat door de periode van vasten tot aan de Kerstnacht, die op 11 november begon. Op Sint-Maartensdag nemen kinderen in Vlaanderen, in sommige delen van Nederland en in de katholieke gebieden van Duitsland nog steeds deel aan lampionnenoptochten.

Veel beroemde kerken zijn vernoemd naar Martinus van Tours. Saint-Martin-in-the-Fields, op Trafalgar Square in het centrum van Londen, heeft een geschiedenis die op passende wijze in verband staat met Maartens afzweering van oorlog. De trappen van de kerk worden vaak gebruikt voor vredeswaken. In Nederland is Sint Maarten de patroonheilige van de kathedraal van Utrecht én van de stad Groningen. De Martinitoren en de Martinikerk aldaar zijn naar hem vernoemd.



We vieren de naamdag van Sint Maarten op 11 november, de dag van zijn begrafenissen. In de volksmond is de datum bekend als de elfde van de elfde, want 11 is het gekkengetal. Volgens sommigen omdat 11 een dwaze overschrijding is van 10, het getal van de Tien Geboden. Volgens anderen zou 12 volmaaktheid symboliseren en zet 11 aan tot dwaasheid omdat het nét niet perfect genoeg is. Een zeer memorabele dag 'elluf-elluf' maar dat niet alleen vanwege de aftrap van een nieuw carnavalsseizoen. Veertig dagen na de elfde van de elfde is het namelijk ook 21 december, de kortste dag van het jaar. Aan het einde van het Sint-Maartensfeest begon in een ver verleden Sint-Maartensvasten. Op Sint-Maartensavond en op die feestdag aten en dronken mensen voor het laatst heel hartelijk voordat ze begonnen met vasten. Deze vastentijd werd later door de kerk "Advent" genoemd. Zoals carnaval voorafgaat aan de Veertigdagentijd voor Pasen, zo gaat Sint-Maarten vooraf aan de voorbereiding op Kerstmis.

Britten, Fransen en Belgen vieren op 11 november met veel eerbetoon, dat op die dag in 1918 om 5 uur 's ochtends in een treincoupé in het Bos van Compiègne de Duitse capitulatie werd getekend. De wapenstilstand ging zes uur later in, precies om 11 uur. De Fransen zagen het als een teken van voorpraak. Want van oudsher is de datum elf november verbonden met de patroonheilige van Frankrijk Sint Martinus van Tours.

Hans Happel

Vieringen in de komende periode

In onze parochie vinden deze vieringen plaats:

Mariakerk:	elke zondag, eucharistieviering of woord- en communieviering, 10.30 uur
Norbertuskapel:	dagelijks, gebedsviering, 18.15 uur
Zorgcentrum Heikant:	om de week op maandag, 10.30 uur of 14.30 uur
Kapel Peerke Donders:	1e dinsdag van de maand, eucharistieviering, 14.30 uur



Datum .. Plaats	Voorgangers (onder voorbehoud)	Koor/Organist	Bijzonderheden
27-10.....	MK 10.30..J. Joosten	Stella Vocalis	woord- en communieviering
28-10	ZCH 10.30..E. Sitskoorn	woord- en communieviering
1-11.....	MK 19.30..W. Derks, J. Joosten & I. Bertens	Cantiqua.....	Allerzielen met stille tocht
3-11	MK 10.30..D. Hendrickx	eucharistieviering
10-11	MK 10.30..G. Damen	Cantiqua.....	woord- en communieviering
11-11	ZCH 10.30..E. Sitskoorn	woord- en communieviering
17-11.....	MK 10.30..J. Joosten & Harrie v.d. Berg	Jan Kennis.....	eucharistieviering
24-11	MK 10.30..I. Bertens	Jan Kennis.....	woord- en communieviering
25-11	ZCH 14.30..E. Sitskoorn	woord- en communieviering
1-12	MK 10.30..D. Hendrickx	Stella Vocalis.....	eucharistieviering
8-12	MK 10.30..G. Damen & W. Derks.....	Cantiqua.....	woord- en communieviering
9-12	ZCH 10.30..E. Sitskoorn	woord- en communieviering
15-12	MK 10.30..J. Joosten & Harrie v.d. Berg	Jan Kennis.....	eucharistieviering

Van de bestuurstafel

Deze keer niet zoveel nieuws vanaf de tafel van het Parochiebestuur omdat de vorige update in september was. Natuurlijk zijn we na de zomer voortvarend verdergegaan met alles wat de organisatie vandaag en morgen nodig heeft.

Op zondag 25 augustus hadden we een zeer geslaagde vrijwilligersbijeenkomst met veel zon, ruime opkomst, heerlijke hapjes en drankjes. En natuurlijk het goede gesprek met elkaar voor die waardering en verbinding van de grote groep vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de basis waar onze organisatie op draait en dus moeten we elkaar koesteren.

In september heb ik weer twee rondleidingen mogen verzorgen door de Mariakerk in het kader van Open Monumentendag. Onze nieuwe pastoraal medewerker Wouter Derks was daarbij zeer behulpzaam en dat werd gewaardeerd. Dit jaar was er beduidend minder opkomst dan vorig jaar maar enorm leuk en interessant om te doen. Voor volgend jaar gaan we bekijken of we een combinatie kunnen maken met bijv. een rondleiding door de Heikant. We gaan het zien.

In oktober start de Kroatische gemeenschap met het op iedere derde zondag in de maand vieren van hun erediens in onze monumentale Mariakerk. Fijn dat we hen kunnen verwelkomen. Verder gaan we in gesprek met nog een andere groep

mensen die ook hun oog op de Mariakerk hebben laten vallen. We blijven openstaan voor groepen mensen die onze mooie kerk willen gebruiken voor hun manier van samen vieren of andersoortige activiteiten.

Het werken aan de toekomstvisie blijft doorgaan. Binnenkort hebben we als parochiebestuur overleg met het pastoraal team over 'the way forward'. Zo gauw daar meer over te melden valt, laten we dat zeker weten.

Het gesprek om samen met de gemeente op te trekken in de toekomst van de Mariakerk en gebouwen met wijkwethouder Rik Grashoff in september is helaas verzet vanwege zijn gezondheidstoestand. We hebben verzocht om de gesprekken toch voortgang te laten vinden.

Financieel blijft de toestand natuurlijk uitdagend. Onderhoud en reparaties eisen hun tol. We hebben wel steeds beter inzicht op de situatie en wat de mogelijkheden zijn om extra inkomsten te genereren. Onze financiële commissie bestaande uit Jan Hagen, Jan Kerkhofs en Peter Liebrechts ondersteunt ons nog op fantastische wijze en zijn in september ook toelichting komen geven in ons bestuursoverleg.

Namens het parochiebestuur, Rob Senden, secretaris

Nieuws van Zonnebloemafdeling Heikant-Quirijnstok

De verkoopperiode van de Zonnebloemloten zit erop voor dit jaar. En misschien hebt u ook wel gestemd voor onze afdeling via de Rabo Clubkascampagne! We weten nog niet hoeveel het voor onze afdeling heeft opgebracht en of er iemand (met de loten) een prijs heeft gewonnen. Maar als u eraan heeft bijgedragen; nogmaals veel dank, want mede daardoor kunnen we mooie middagen organiseren voor onze gasten.

Op 5 september vierden we de Zonnebloem-dag. We hebben 'Hemels' gegeten en gedronken in het voormalige Trapistinnenklooster in Berkel-Enschot.

Onze grootste activiteit is nog steeds de Inloop op elke tweede donderdag van de maand in het Ronde Tafelhuis van 13.45 tot 16.00 uur. Ook u bent daar van harte welkom. Om de kosten te dekken, vragen we een bijdrage van € 5,00. Dat is inclusief koffie/thee met iets lekkers, een drankje en hapje. Voor dit jaar zijn de data 14 november en 12 december.

Heeft u vragen? vera_buijsman@kpnmail.nl of 013-4553593.



De oorsprong en betekenis van advent

Wat betekent advent eigenlijk?

Het is bijna december en de adventstijd begint. Het is al een heel oude christelijke traditie. Wat betekent advent eigenlijk en waar komt het vandaan? 'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord *adventus*, dat 'komst' betekent. Met advent leven christenen namelijk toe naar het kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een adventskaars aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichterbij komen tot Kerst, het feest van het Licht. Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de adventsverkondiging.

In tegenstelling tot veel christelijke feesten is er voor advent geen directe aanleiding in de Bijbel te vinden. Waarschijnlijk ontstond het gebruik van advent in de vierde eeuw na Christus in de Oosterse kerk. In die tijd speelde het zogenaamde mysterie van de menswording van Christus een belangrijke rol: de kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van God als een 'gewoon' Mens naar deze wereld was gekomen. Dit thema van de menswording van Christus werd centraal gesteld in de adventstijd, de periode vóór Kerst.

De traditie van advent verspreidde zich al snel westwaarts. In Gallië, het huidige Frankrijk, werd er verder vorm aan gegeven. In de vijfde eeuw maakte men in dit gebied de adventstijd tot een vastenperiode van zes weken. Die periode begon op 11 november, de feestdag van Sint Maarten, een bisschop die bekend stond om zijn liefdadigheid aan de armen en die door de kerk tot heilige was verklaard (zie blz. 5 voor een uitgebreidere beschrijving van zijn leven).

Pas in de zesde eeuw drong de traditie van advent door tot de kerk van Rome. De eerste vermelding van advent is te vinden in een boek van Gregorius van Tours (538-594). Eerst duurde de periode nog zes weken, maar door paus Gregorius de Grote (590-604) werd ze teruggebracht tot de huidige lengte van vier zondagen. Gregorius was ook degene die met advent niet alleen de historische menswording van Christus centraal wilde stellen, maar ook de wederkomst van Christus in de eindtijd. Doordat de Roomse gebruiken geleidelijk aan de overhand kregen over de kerkelijke gebruiken van andere gebieden, werd een vierwekelijks advent in de kerk van heel Europa tot norm.

Over norbertijnen: hun leven en werk

Voor corona werd er met enige regelmaat een serie van vijf of zes bijeenkomsten georganiseerd door de Norbertijnen van de Schans. Tijdens die samenkomsten kwamen verschillende onderdelen van leven en werken van de Norbertijnen aan de orde. Gedeeltelijk was dat algemene informatie over de wereldwijde beweging, maar de nadruk lag op Berne. Het ligt in de bedoeling om voor belangstellenden in de eerste helft van 2025 weer zo'n serie bijeenkomsten te gaan organiseren. Telkens zal een norbertijn uit Tilburg, Heeswijk of Hierden een bepaald onderdeel toelichten en natuurlijk kunnen allerlei vragen dan worden afgevuurd. De bijeenkomsten duren 1,5

Binnen de kerk van de Reformatie wilde men aanvankelijk niets weten van advent. Ook niet van het kerstfeest overigens. Een synodebijeenkomst in Dordrecht sprak over de beide 'Roomse' feesten in 1574 nog haar afkeuring uit. Op de verwerping van Kerst kwam men al snel terug (in 1578), maar van advent was er binnen de reformatische kerken pas vanaf de negentiende eeuw sprake. Tegenwoordig wordt in praktisch alle kerken advent gevierd. De periode geldt eigenlijk nergens meer als een vastenperiode, maar staat eerder in het teken van de vreugdevolle verwachting van het kerstfeest en het hoopvol uitzien naar de komst van de Messias.



In de loop van de tijd zijn er (natuurlijk) een aantal gebruiken ontstaan die met de advent te maken hebben. De **adventskalender** is bedoeld om kinderen op een speelse manier voor te bereiden op het kerstfeest. Een adventskalender of -huisje heeft tegenwoordig vierentwintig gesloten venstertjes.

Elke adventszondag gaat er één open. Op kerstavond mag de deur van het huisje geopend worden en verschijnt het Kerstkind. De **adventsster** is zilverkleurige papieren ster die in de adventstijd in veel huizen voor het raam wordt gehangen. De adventsster verwijst naar Christus als het Licht der wereld Die naar ons toe kwam om licht te brengen in de duisternis. Tot slot kennen we de **adventskrans**: Een krans van dennengroen waarin vier kaarsen steken. Gedurende de adventstijd wordt iedere week een kaars meer aangestoken. De krans was van oorsprong een middel om mensen mee te onderscheiden of te kronen. Op deze manier verwijst de adventskrans naar het komende koningschap van Jezus.

Jan van den Berg

tot 2 uur. In overleg met de deelnemers wordt bepaald welke moment het beste schikt (dag, middag of avond). Geïnteresseerden kunnen nu al laten weten graag deel te nemen door een briefje te sturen of af te geven op het parochiesecretariaat t.a.v. D. Hendricks, De Schans 122, 5011 EN Tilburg of per mail via: d.hendrickx@abdijvanberne.nl. En heb je vragen, schroom niet om ze voor te leggen.



Adventsactie voor 'Tira Mi Su'

Dit jaar stellen we de Adventsactie ten dienste van Tira Mi Su, een vrijwilligersorganisatie in de Sibeliussstraat links naast garagebox nr. 377 die onder meer kleding en speelgoed inzamelt voor kansarme gezinnen. Initiatiefnemer Maria Antonietta Gallo vertelt hieronder wat haar beweegt in haar (vrijwilligers)werk voor Tira Mi Su:

Ik geloof dat intentie alles is. Dat mensen en dingen op je pad komen. Dat alles gebeurt met een reden. Daar ben ik van overtuigd. Er wordt mij vaak gevraagd hoe Tira Mi Su ooit begonnen is. Dan vertel ik het verhaal zoals ik het me herinner. Van een koude dag in de herfst. Welke dag het precies was en hoe het gesprek precies ging, kan ik me niet herinneren. Wel dat het me raakte en dat ik wilde helpen. Ik wilde verschil maken. Ik moest iets doen! Op deze dag liep er een kindje met een te dunne jas. Ik sprak de moeder aan en die vertelde dat ze op geld van de kindertoeslag wachtte. Dat betekent dus dat tot die tijd het kindje geen dikke jas had. Mijn moederhart deed zeer. Ik moest iets doen!

In mijn directe omgeving ging ik om kleding vragen. Ruim je kast uit als je kind ergens uitgroeit als je blijft, ik zorg dat het goed terecht komt. Het kindje hielp ik aan een warme jas. Al gauw ging het woord rond dat de dame die elke dag op de fiets haar kinderen naar school bracht kon helpen. Maar kon ik dat? Een ding was zeker; ik wilde het wel!

En zo is Tira Mi Su geboren. En kon ik mijn hart en mijn passie volgen. Zoveel mogelijk mensen helpen. Begonnen op het schoolplein. Dozen vol verzamelde kinderkleding door het huis. Mijn kinderen zeiden: 'mama, het is genoeg, we kunnen onze kamer niet meer in'. Ze hadden gelijk. Maar stoppen kon ik ook niet. Mijn verhaal kwam bij een sociaal werker, die voorstelde dat ik bij haar collega zou aansluiten tijdens de wekelijkse koffie inloop. En dit was gewoon onderaan de flat waar ik al jaren woonde!

Toeval? Daar geloof ik niet in. Zoals ik mijn verhaal al begon, intentie en het lot. En als die samen komen op het juiste moment en je hard werkt voor dat waar je in gelooft, dan is veel mogelijk. Een samenwerking is geboren. Contour de

Zie, ik maak alles nieuw – adventsretraite

Advent is een tijd van verwachting, hoop en vernieuwing. Wat als je deze bijzondere periode bewust zou starten met stilte en gebed? Tijdens de digitale adventsretraite "Zie, ik begin iets nieuws!" nodigen de jezuïeten je uit om elke dag even stil te staan en de woorden van de Bijbel diep in je hart te laten doordringen. Als deelnemer van deze gratis digitale retraite ontvang je vanaf zondag 1 december dagelijks een gebeds-mail. Hierin vind je een Bijbeltekst en reflectievragen die je helpen om open te staan voor wat God tegen jou wil zeggen. Deze retraite gaat niet om kennis, maar om bidden met je hart. Hoeveel tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf.

Elke retraite is een innerlijke reis met een onbekende bestemming. Het kan je verrassen, uitdagen of prikkelen. Misschien ervaar je Gods roep om een nieuwe richting in te slaan. Door trouw in gebed te blijven, met een open geest en een

Twern, WonenBrebung en Tira Mi Su slaan de handen ineen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.



Er zijn ook mensen die mij vragen: 'Denk je soms, dat je de wereld redt met je kleine kleding-projectje?' 'Je bent een drup op de gloeiende plaat'. Maar hé: je zou maar net onder die drup staan!

De werkgroep Adventsactie is verwonderd door alle inzet van Maria Antonietta en het hele team van Tira Mi Su voor Tilburg Noord. We willen daar graag een bijdrage aan leveren. Daarom vragen we u om alvast kleding die en speelgoed dat u niet meer gebruikt apart te houden zodat we deze tijdens de Advent gezamenlijk kunnen verzamelen voor Tira Mi Su. Alle kleding is welkom! Meer info volgt binnenkort. Hartelijk dank.



groot hart, kun je innerlijke rust vinden. God wacht geduldig op het moment waarop Hij je mag verrassen met Zijn genade.

Schrijf je nu in voor de digitale adventsretraite en ontdek hoe God iets nieuws begint in jouw leven. Ga naar de website www.adventsretraite.org en laat je e-mailadres achter. Aan deze adventsretraite zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen.

Wij verzorgen jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de veertigdagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. De adventsretraite 2024 is geschreven door het echtpaar Ginette Van Bogaert en Bruno Standaert.

Nieuws uit het Ronde Tafelhuis



Afscheid van een verbinder: Thea neemt afscheid als directeur Ronde Tafelhuis

Afgelopen woensdag 4 september 2024 kwam er een einde aan een tijdperk: Thea van Blitterswijk nam afscheid als directeur van het Ronde Tafelhuis om van haar welverdiende pensioen te gaan genieten. Na het bedenken, oprichten en laten groeien van onze mooie ontmoetingsplek in Noord, geeft zij het stokje door aan onze nieuwe directeur Manuela Timmermans. Grote schoenen om te vullen, maar we zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Nogmaals heel veel dank aan Thea, die dit alles mogelijk heeft weten te maken. Wij wensen haar veel plezier, rust en verwondering in haar nieuwe avonturen. Uit het oog is nooit uit het hart.



Wereldkeuken Special

Op woensdag 11 december organiseren we een volgende Wereldkeuken Special! Deze keer wordt er voor u gekookt door onze eigen keukenvrijwilligers. Zij zetten u een heerlijk buffet aan lekkernijen uit verschillende culturen voor. Het

speciale deze keer is het optreden van de ZangBuurt: workshops waarbij deelnemers de afgelopen tijd samen hebben gezongen en hun liedjes en verhalen hebben gedeeld. Thema en doel van zowel de ZangBuurt als de WereldKeuken Special is ontmoeting. Ontmoeten van mensen met elkaar, maar ook met andere culturen en verhalen.

Voor deze maaltijd kunt u zich uiterlijk zondag 8 december aanmelden via reserveren@rondetafelhuis.nl. Geef daarbij aan dat het gaat om de Wereldkeuken Special, met hoeveel mensen u wilt komen eten en of u graag een vegetarische optie wil. We hebben maximaal 75 plaatsen, dus reserveer op tijd. Wanneer u heeft gereserveerd, ontvangt u van ons een bevestiging. Deze heeft u nodig op 11 december!

Inloop: 18.00 uur

Begin avond: 18.30 uur

Einde avond: 21.30 uur

Kosten: € 10,00 (inclusief 1 consumptie).

Extra consumpties moeten apart betaald worden. Betalingen alleen met PIN mogelijk! Deze avond is alcoholvrij.



Laten we erover praten!

Op woensdag 25 september heb ik deelgenomen aan de studiedag van de theologische faculteit van Tilburg in samenwerking met het Werkverband Katholieke Homopastores over homoseksualiteit en kerk. Het was een ontzettend mooie middag waar ik erg naar uitkeek. Dit komt mede omdat ik wist dat ik meerdere bekenden tegen zou komen van mijn netwerken in België en Nederland. Maar de gezellige sfeer was niet hetgeen dat mij het meeste bijbleef. Nee, wat mij het meeste bijbleef was iets anders: de vorm van de studiemiddag.

‘Laten we erover praten’ was de titel van de studiemiddag. Tijdens de studiemiddag was er aandacht voor persoonlijke getuigenissen waarin sprekers vertelden over wat hen raakte, zowel in positieve als in negatieve zin. Deze ervaringsverhalen werden afgewisseld door professoren die de thematiek vanuit verschillende kanten belichtten, zoals (moraal)theologie en psychologie. Vervolgens was er ruimte voor de deelnemers om met elkaar te praten, wat roept dit bij mij op? Voel ik ergens weerstand? Zo ja: waar komt die vandaan? Dit werd vervolgens teruggekoppeld naar het panel van sprekers in een open gesprek. Het doel van dit gesprek was niet om grote kwesties of spanningen op te lossen, maar om deze

bespreekbaar te maken. Helemaal overeenkomstig het thema: ‘laten we erover praten’.

Wanneer ik kijk op sociale media en naar het nieuws heb ik soms het idee dat er weinig ruimte meer is om open met elkaar te praten. Integendeel: ik voel me soms eerder opgeroepen om me tegen mensen te keren: tegen woke, tegen homofoben, tegen klimaatdrammers, tegen klimaatontkenners, tegen Israël, tegen Palestina. Ook recentelijk kreeg ik een bericht van Micha, een vereniging van christelijke leiders, om ons als pastoraal team te verzetten tegen extreemrechts. Beste lezer, ik ben het beu om mij tegen mensen te keren.



In het Evangelie lezen we dat Jezus zich niet op de eerste plaats keert tegen mensen. Integendeel. Hij zoekt de mensen op, hij praat niet enkel met zijn leerlingen maar ook met de Schriftgeleerden en Farizeeën, die andere ideeën hebben dan hij. Hij nodigt zichzelf zelfs uit om samen met hen te eten. Hij zegt: 'laten we erover praten'.

Beste lezer, laten we – net als Christus – niet schromen om andersdenkenden op te zoeken. Laten we niet spreken over mensen, maar met mensen. Niet om ze te overtuigen van ons gelijk maar om de ander te leren kennen: 'wat beweegt jou? Wat raakt jou, in positieve of negatieve zin? Waar draag jij zorg voor en waar maak jij je zorgen over?'. En laten we ervoor zorgen dat in dat contact niet onze angsten regeren maar liefde voor en nieuwsgierigheid naar de ander. En dan kan het

Pausbezoek in Brussel: een verslag

Op zondag 29 september ging Paus Franciscus voor in het Boudewijnstadion in Brussel. Ook bestuurslid Eric Boor en pastoraal werker Wouter Derks van onze parochie waren hierbij. Eric deelt in dit artikel hoe hij het bezoek heeft ervaren.

Op een vroege zondagochtend, de laatste van september, zijn we op weg naar de hoofdstad van onze zuiderburen. Die hebben al enige dagen bezoek van een man met een machtig wapen. Een bezoek waar onze nationale televisie geen aandacht voor heeft, andere wereldse conflicten eisen zendtijd, enkel het feit dat er ook een misbruikaffaire speelt is het vermelden waard. Als slot van zijn bezoek hebben onze burens een viering georganiseerd in het grootste stadion waar hun hoofdstad over beschikt.

De reis per auto verloopt verrassend vlot. Op enkele vrachtwagens met een Oost-Europees kenteken na is er nauwelijks verkeer op de snelweg. Aangekomen op de parking, waar we door vele goed georganiseerde regelaars naar een parkeerplek worden geloofd, wordt al snel duidelijk dat die rust tijdelijk was, er zijn honderden mensen, onder toezicht van politie, op weg naar het stadion. Daar aangekomen worden het duizenden en groeit die groep in aantallen, kleuren, leeftijden en talen. De menigte begeeft zich schuifelend naar een van de vele ingangen waar eenieder wordt gecontroleerd. Klaarblijkelijk kan die man met zijn wapen een leger mobiliseren.



Aangekomen in het stadion gonst het in afwachting van. Rondom het middenveld staan levensgrote beeldschermen

zijn dat we erachter komen dat er spanningen of uitdagingen tevoorschijn komen, die we misschien niet (meteen) kunnen oplossen. Het kan ook zijn dat we erachter komen dat we meer overeenkomen dan we zouden denken. Laten we samen op weg gaan, als gelijkwaardige broeders en zusters. Laten we erover praten.

Beste lezer, wat beweegt jou? Ik ga hier graag met je in gesprek over. Zo probeer ik iedere werkdag, behalve donderdag, zoveel mogelijk bij de koffie aanwezig te zijn om u om 10:00 uur in de pastorie te ontmoeten. U kunt mij ook altijd mailen om een gesprek te plannen via mijn e-mailadres wouterderks@norbertijnenparochiehq.nl.

Wouter Derks, pastoraal werker

waarop de mensenmenigte in het stadion te zien is die zwaait, klapt, soms zingt maar vooral opgetogen is. Zo nu en dan worden de beelden afgewisseld met opnames van een groot koor met dirigent dat, naast het middenveld, onder begeleiding van een organist en onder een tent, staat te zingen.



Dan verschijnt op de schermen een groep motoragenten die een colonne imposante wagens begeleidt waaronder een opvallend kleine bescheiden witte auto, met naast de bestuurder een goedaardige, glimlachende, levenslustige man, een man met een boodschap. De tienduizenden in het stadion beginnen spontaan te klappen en te juichen bij het zien van deze beelden, hij is in aankomst. Kort daarna maakt hij daadwerkelijk een rondgang in het stadion waarbij hij meerdere kleine kinderen zegent die hem worden aangereikt.

Nadat ook de koninklijke familie heeft plaatsgenomen, onder een ingetogen applaus, opent de man de viering met een hartverwarmend 'Goedemorgen'. Vervolgens wordt, afgewisseld in verschillende talen, de viering voortgezet door meerdere voorgangers. Tijdens de viering vraagt de man om te bidden voor de slachtoffers van oorlog, geweld, misbruik en onderdrukking, om het boosaardige af te stoten: 'Het zou beter zijn als men het een molensteen om de hals deed en in zee wierp'. Hij biedt daarbij ook zijn nederige excuses aan: "Wij zijn allemaal zondaars en ik ben de eerste." Daarnaast heeft hij ook een duidelijke boodschap aan allen," laat de oorlog stoppen."

Na afloop krijgt de man een daverend applaus, waarvoor hij ons de zegen en een glimlach schenkt. En, nadat hij het stadion heeft verlaten, vervolgen wij onze reis naar huis. Daarbij realiserend dat hij drie zaken in onze bagage heeft achtergelaten: (1) hoop, hij zegende de kinderen, onze toekomst, (2) zijn liefde, in de vorm van een glimlach, een

mchtig wapen waarmee onder meer prestigieuze muren worden neergehaald en (3) een duidelijke boodschap, wees nederig en bescheiden.

Eric Boor, lid van het parochiebestuur

Ga eropuit!

Wandelen langs de kunstwerken van Andreas Schotel

Kunst en natuur combineren? Wandel dan de Andreas Schotel route op Landgoed de Utrecht. Deze mooie wandelroute voert je door natuur en boerenland langs vijftien bijzondere taferelen van de kunstenaar. Onderweg staan schildersezels met zijn werk en kunstwerken die geïnspireerd zijn op zijn etsen en aquarellen. Startpunt van de route is het kleine museum in het centrum van Esbeek dat volledig aan Schotel is gewijd. Je kunt kiezen uit een rondwandeling van drie of tien kilometer. Extra tip: beklim de nabijgelegen Flaestoren op Landgoed de Utrecht voor een grandioos uitzicht.



Bezoek de basiliek in Oudenbosch

Je even in Rome wanen? Stel dan de navigatie in op Oudenbosch. In dit West-Brabantse dorp staat namelijk een geschaalde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara is gebouwd tussen 1865 en 1880 en ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers, die ook het Rijksmuseum ontwierp. De toegang tot de unieke basiliek is gratis. Voor vijftig cent beklim je de 144 treden naar de top van de koepel, waar je vanaf een hoogte van dertig meter het indrukwekkend interieur kunt bewonderen. Kijk ook zeker omhoog, want de plafondschilderingen zijn schitterend. De basiliek van Oudenbosch is zonder twijfel een van de mooiste kerken van Nederland.

Nadat je deze parel hebt bewonderd, kan je in Oudenbosch ook nog Sterrenwacht Tivoli bezoeken of wandelen door de botanische tuin Arboretum.

Bezoek Bergen op Zoom en Fort de Roovere

Zin om een leuke stad te bezoeken? Plan een dagje Bergen op Zoom. Er valt genoeg te beleven in deze bourgondische stad. Beklim bijvoorbeeld de 183 treden van de Peperbus. Vanaf de kerktoeren aan de Grote Markt word je getraakteerd op een fantastisch uitzicht. Ook een bezoekje aan het Markiezenhof, het oudste stadspaleis van Nederland, mag niet ontbreken.



Zin om de natuur in te gaan? Combineer je bezoek aan Bergen op Zoom met een wandeling bij Fort de Roovere, een van de grootste forten van de West-Brabantse waterlinie. Via de loopgraafbrug loop je diep door het water, terwijl je voeten gewoon droog blijven. En vanaf de Pompejus uitkijktoren geniet je van een prachtig uitzicht.

Alle registers open

In deze rubriek geven wij een overzicht van iedereen die sinds de vorige Mooi Meegenomen gedoopt, getrouwd of overleden is.

Gedoopt

15 sep Mitchell Baks
22sep Ashley van Gestel
22 sep Frenky van den Broek
6 okt Nayvee Brion

Overleden

1 sep Stephan van Belkom (1970)

Foto's/afbeeldingen

blz. 1: © Jan van den Berg
blz. 2: © Jan van den Berg
blz. 2: © Robert Peeters
blz. 3: <https://en.wikipedia.org> (2x)
blz. 4: © Jan van den Berg
blz. 4: <https://pixabay.com>
blz. 5: © Jan van den Berg (2x)
blz. 6: <https://pixabay.com>
blz. 6: www.zonnebloem.nl
blz. 7: © Jan van den Berg
blz. 7: <https://www.abdijvanberne.nl>
blz. 8: <https://www.facebook.com/tiramisudesignedtohelpyou>
blz. 8: © Wouter Derks
blz. 9: © Ronde Tafelhuis (3x)
blz. 9: <https://luisterendopweg.nl>
blz. 10: © Eric Boor
blz. 11: <https://weekendoerist.nl/leuke-uitjes-brabant> (4x)
blz. 12: © Jan van den Berg

Nummer 338 van Mooi Meegenomen verschijnt in het week-einde van 7/8 december. Kopij graag voor 11 november aanleveren: mooimeegenomen@home.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde kopij in te korten.

Dit is de voorlopige planning voor Mooi Meegenomen in 2025:

nummer	kopij bij de redactie	verspreiding
339	27 januari	22/23 februari
340	17 maart	5/6 april
341	16 juni	12/13 juli
342	11 augustus	30/31 augustus
343	29 september	25/26 oktober
344	17 november	13/14 december



Mooi Meegenomen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bouwbedrijf G. Kuypers: voor ver- en nieuwbouw
Stokhasseltlaan 43, 5049 TB Tilburg
013 - 4561289

Woonsfeer: woningstoffering
Offenbachstraat 165, 5011 EH Tilburg
013 - 4555305, info@woonsfeerbv.nl

Boca kaarsen BV: kerkkaarsen/kerkartikelen
Galvaniweg 20, 5482 TN Schijndel
073 - 5492511, www.boca.nl

Bijen Uitvaartverzorging Tilburg
Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg
013 - 4553379, www.bijenuitvaartverzorging.nl

Autobedrijf Probaat VOF: BOVAG-autobedrijf
Leharstraat 21, 5011 KA Tilburg
013-5357171, info@autoprobaat.nl

Bruidsboetiek Lovely Lady
Stationsstraat 86, 5141 GG Waalwijk
0416-337388, www.lovelylady.nl

Natuursteenbedrijf Schaapsmeeders: grafmonumenten
De Schans 63, 5011 EM Tilburg
013-4550129, www.schaapsmeedersheikant.nl

Boomrooierij Weijtmans: houthandel en transport
Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout
013-5111483, www.boomrooierijweijtmans.nl

Tuincentrum GroenRijk Tilburg
Stokhasseltlaan 39, 5049 TB Tilburg
013-4550860, www.groenrijktilburg.nl

Colofon

'Mooi Meegenomen' is het communicatieorgaan van de norbertijnenparochie Heikant/Quirijnstok in Tilburg-Noord.

Oplage: 750 stuks
Frequentie: 6x per jaar
Redactie: Jan van den Berg, Wouter Derks,
Hans Happel, Eveline Sitskoorn
E-mail redactie: mooimeegenomen@home.nl

Adres parochie: De Schans 122, 5011 EN Tilburg
Telefoon: (013) 4550663
Internet: www.norbertijnenparochiehq.nl
E-mail: info@norbertijnenparochiehq.nl

Uw kerkbijdrage of gift mag worden overgemaakt op IBAN NL32RABO0181277638. ANBI-nummer 824144302 t.n.v. parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Tilburg.

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van een parochiaan graag doorgeven aan bovenstaand parochie-adres.